



35. — Les derniers Mérovingiens, flétris du nom de rois fainéants, ne sortaient de leur retraite que sur l'ordre des Maires du palais, sur un char trainé par des bœufs.

De laatste Merovingers, met den naam van Vadzige koningen gebrandmerkt, verlieten, op eenen ossenwagen gezeten, slechts dan, hunne rustplaats, als het hun bevolen werd door den Hofmeier.



36. — Charles-Martel, duc d'Austrasie, défait les Arabes conduits par Abdérame, à la bataille de Poitiers (octobre 732).

Karel-Martel, hertog van Austrasië, verslaat de Arabieren door Abderama aangevoerd, in den veldslag bij Poitiers (October 732).